

Σχώρα με

Εσβησε γαλήνια. Χρόνια με την αρρώστια, τον απήφαγε τον θάνατο. Τον τελευταίο καιρό δεν σηκωνόταν καθόλου απ' το κρεβάτι. Του ανασήκωνε λίγο το χέρι, τ' άφηνε, κι αυτό ντουπ, έπεφτε άψυχο...

Περισσότερα... Σχώρα με

Μέδουσες: Σιγά-σιγά επιβάλλονται!

Οι κυβομέδουσες έχουν κουκούλες (το «κεφάλι» τους που είναι σαν δίσκος) διαμέτρου περίπου 35 εκ., με πλοκάμια που σέρνονται από πίσω μέχρι και τα 180 μέτρα. Είναι αυτά τα πλοκάμια που περιλαμβάνουν τα δηγματικά κύτταρα...

Περισσότερα... Μέδουσες: Σιγά-σιγά επιβάλλονται!

Πότε θα θυμώσουμε οι Έλληνες;

Ο κομματικά διορισμένος δημόσιος υπάλληλος δεν θα γίνει ποτέ κοινωνικός λειτουργός, το ίδιο και ο νόμιμα διορισμένος αλλά προσκολλημένος, για την «προστασία» του, σε κόμμα. Η μανιασμένη επιδίωξη διορισμού στο Δημόσιο σκοπεύει στην...

Περισσότερα... Πότε θα θυμώσουμε οι Έλληνες;

Νίκος Μάργαρης - Γιατί καίγονται τα δάση

Σχεδόν όλοι όσοι ασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο (γραφτό, προφορικό, πολιτικό) με το πραγματικά τεράστιο πρόβλημα των πυρκαϊών θεωρούν ότι με τη φωτιά το δάσος καταστρέφεται ολοκληρωτικά. Επομένως η αναδάσωση είναι...

Περισσότερα... Νίκος Μάργαρης - Γιατί καίγονται τα δάση

Δεν αντιμετωπίζονται σωστά οι πυρκαγιές.

Εμπρηστές στην Ελλάδα είναι η ΔΕΗ, οι ανεξέλεγκτες χωματερές και όσοι έχουν κοπάδια. Δεν υπάρχουν σατανικοί εμπρηστές με κουκούλες και μηχανές που καίνε τα δάση. Υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών που προκαλούνται από άλλες αιτίες...

Περισσότερα... Δεν αντιμετωπίζονται σωστά οι πυρκαγιές.

Μοναδική λύση η «επιστροφή» στη βελανιδιά

Στο ζοφερό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί μετά και τις τελευταίες πυρκαγιές της Αττικής, η «επιστροφή στη βελανιδιά» διαφαίνεται ως η μόνη λύση. Κι αυτό γιατί, εκτός από τη φυσική τους ομορφιά και την ιδιότητά τους να εξασφαλίζουν οικολογική ισορροπία όπου...

Περισσότερα... Μοναδική λύση η «επιστροφή» στη βελανιδιά

Να τι σημαίνει ανάληψη πολιτικής ευθύνης...

Ανύπαρκτοι, ανίκανες μετριότητες, που στήνουν φθηνές παραστάσεις, βάζοντας και βγάζοντας γραβάτες, ενώ ο λαός «τηγανίζεται» από την φρίκη...

[Περισσότερα... Να τι σημαίνει ανάληψη πολιτικής ευθύνης...](#)

[Προς μετωπική σύγκρουση...](#)

Η αύξηση των επιτοκίων κάποια στιγμή θα προκαλέσει την επόμενη διεθνή κρίση η οποία μάλλον θα είναι πολλαπλάσιος ισχύος από εκείνη του 2008 καθώς έχουν πολλαπλασιαστεί και τα αίτια...

[Περισσότερα... Προς μετωπική σύγκρουση...](#)

[Ο άνθρωπος που γελά](#)

Ο κ. πρωθυπουργός έχει μία χιουμοριστική αντίληψη του τραγικού και γι' αυτό μάς προσφέρει πλατύγυρο γέλωτα σε καταστάσεις που μόνο οδύνη προκαλούν στο σύνολο σχεδόν του έλληνοκοινού πληθυσμού. Δεν είναι τυχαίο που...

[Περισσότερα... Ο άνθρωπος που γελά](#)

[Μέχρι να μη μας χωρίσει ούτε ο θάνατος](#)

Δεν υπάρχει τόσο δυνατή αγάπη, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, υπάρχουν τόσα που μπορούν να χωρίσουν δύο ανθρώπους πριν από το θάνατο. Μπορεί οι συμμαθήτριές της να τη μάλωναν στα βραδινά σπιτικά μαζέματα όταν φρόντιζε να τις προσγειώσει και να...

[Περισσότερα... Μέχρι να μη μας χωρίσει ούτε ο θάνατος](#)

[Οι Άθλιοι](#)

Καθημερινά, όλα τα λαμόγια και οι κεκράχτες της εξουσίας, σε λαθρόβια έντυπα και ιστοσελίδες ανάλογης ποιότητας, ανάλογα επιχειρήματα και «ντοκουμέντα» επιστρατεύουν.

[Περισσότερα... Οι Άθλιοι](#)

[Οργή, θλίψη και αγανάκτηση για τον κυνισμό!](#)

Οργή και αγανάκτηση! Για την προφανή και προκλητική προσπάθεια της κυβέρνησης να μετακυλήσει τις ευθύνες της σε άλλους. Και να συμπεριλάβουν στον κατάλογο των ενόχων ακόμα και τα θύματα...

[Περισσότερα... Οργή, θλίψη και αγανάκτηση για τον κυνισμό!](#)

[Θαύμα? Η φωτιά σταμάτησε στο εικονοστάσιο](#)

Κάθε μέρα που περνά στο φως έρχονται απίστευτες ιστορίες από τα καμμένα της Ανατολικής Αττικής, από τους ανθρώπους που πάλευαν για να σώσουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους, αλλά και τις ιδιοκτησίες τους...

[Περισσότερα... Θαύμα? Η φωτιά σταμάτησε στο εικονοστάσιο](#)

Το ολοκαύτωμα της Αττικής και η επιστροφή στο συλλογικό

Με βάση αυτή τη διαθέσιμη γνώση, πόσο έξυπνο είναι να χτίζει ο άνθρωπος μέσα σε πευκοδάση δημιουργώντας μόνος του το δεύτερο χαρακτηριστικό της τραγωδίας, το λάθος μέρος; Πόσο έξυπνο είναι επίσης το να έχει...

Περισσότερα... Το ολοκαύτωμα της Αττικής και η επιστροφή στο συλλογικό

Τάδε λέγει Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης προς τον εκπεσόντα και εμπειρίστατο Λαό μας

Απτή απόδειξη, ότι η Ορθοδοξία όχι μονάχα δεν συγκρούστηκε με τους φιλοσόφους προγόνους μας, όπως διατείνονται μερικοί, αλλά, απεναντίας, τους ετίμησε και μάλιστα διαφύλαξε ολόκληρο τον πλούτο της σοφίας τους, ως κόρη οφθαλμού...

Περισσότερα... Τάδε λέγει Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης προς τον εκπεσόντα και εμπειρίστατο Λαό μας

"Εγώ είμαι ο άντρας εδώ μέσα και θα κάνεις ό,τι λέω εγώ"

Έμφυλη Βία - Don't Skip

Μην αγνοείς αυτό που συμβαίνει δίπλα σου. Μην προσπερνάς την έμφυλη βία!...

Περισσότερα... "Εγώ είμαι ο άντρας εδώ μέσα και θα κάνεις ό,τι λέω εγώ"

Σιγά να μη νοιασούν...

Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός για τον καρκίνο; Όχι! Υπάρχει μήπως σχέδιο για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, μιας και υπολογίζεται ότι το 30% περίπου των περιπτώσεων καρκίνου θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν όλοι μας αλλάζαμε κάποιες καθημερινές μας συνήθειες;...

[Περισσότερα... Σιγά να μη νοιαστούν...](#)

[Η κενολογία των αρχηγών σκοτώνει](#)

Ιδιο κунηγητό των εντυπώσεων και μάλιστα σε επίπεδο προκλητικά ευτελέστερο: «Φύγετε εσείς, να έρθουμε εμείς» – «εκλογές μια ώρα αρχύτερα, να τελειώνουμε». Περιοδεύει την Ελλάδα και ζητάει από τους πολίτες, όχι να στηρίξουν το πρόγραμμά του (σαφώς ανύπαρκτο), αλλά «να κρατήσουν...

[Περισσότερα... Η κενολογία των αρχηγών σκοτώνει](#)

[Ήταν κάποτε ένα μπακάλικο...](#)

Για τους πούρους χαβιαρομαρξιστές πασών των συνιστωσών, η «αγορά» είναι ως τέτοια «καπιταλισμός» (sic!) και άρα αντιμετωπίζεται συλλήβδην σε αυτό το επίπεδο της ισοπεδωτικής αφαίρεσης, αδιαφορώντας αν στη μια της έκφραση ήταν κοινωνικά δικαιότερη και, στην άλλη, καταστροφική από κάθε άποψη...

[Περισσότερα... Ήταν κάποτε ένα μπακάλικο...](#)

[Ο δρόμος προς τη λευτεριά: μία οδός στενή και τεθλιμμένη...](#)

Από την άλλη έχουμε πολλές φορές αναφερθεί στην κατάντια του λεγόμενου πατριωτικού χώρου, ο οποίος βρίσκεται από καιροσκόπους, χριστοκάπηλους, πατριδέμπορους, υστερόβουλους, επίδοξους «πολιτικούς γαμπρούς» και κάθε λογής ακόμη υποκριτές και φαρισαίους...

[Περισσότερα... Ο δρόμος προς τη λευτεριά: μία οδός στενή και τεθλιμμένη...](#)

Σελίδα 7 απο 29

- [« Πρώτη](#)
- [Προηγούμενη](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- 7
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [Επόμενη](#)
- [Τελευταία »](#)